



B r o n v a n a l l e l e v e n

*Toen opende God Hagar de ogen en zag ze een waterput.
Ze liep ernaartoe, vulde de waterzak en gaf de jongen te drinken.
God beschermde de jongen, zodat hij voorspoedig opgroeide.
Genesis 21*

Korte Woorden

- Rachelle: Wij geloven dat God ons oproept om vreemdelingen en vluchtelingen te zien als onze naasten;
- Coen W. wij geloven dat God ons oproept om mensen in nood te helpen en niet buiten te sluiten;
- Coen v. L. wij geloven in de kracht van ontmoeting;
- Rachelle wij geloven dat we geroepen zijn om bij uitstek de fundamentele menselijke waardigheid van vluchtelingen en migranten recht te doen;
- Coen W. wij geloven dat elk mens recht heeft op onderdak, voeding, kleding, hygiëne en begeleiding.
- Coen v. L. wij geloven dat álle mensen, ongeacht hun achtergrond, status, etniciteit, kleur of religie, door God geschapen zijn als sociale wezens die opgroeien en opbloeien in sociale verbanden en bij uitstek binnen gezins- of familieverband.

Coen van Loon:

Het statement van de werkgroep Vluchtelingen van de raad van kerken, 'Geloven in tijden van verharding' gepubliceerd op 11 oktober, lezen wij als geloofsbelijdenis.

Ons geloof, waarbij we cirkelen, met elkaar, om die ene bron, bron van alle leven, en we opgeroepen worden om ons in te zetten voor mensen op de vlucht.

Rachelle van Andel:

De naam Hagar betekent vlucht. Hagar, of Hajar in het Arabisch, is op zoek naar water.

We weten, dat water leven kan nemen, ook van vele mensen op de vlucht.

We weten, ook al willen we het niet weten, zovelen, op zoek naar veiligheid, naar een leven dat tot bloei mag komen, maken de tocht, in gammele bootjes, in handen van mensen die niets geven om hun leven, gevangen aan de grenzen van fort Europa.

Water, als destructieve kracht.

Maar de bron van levend water, zo leren wij, kan ook leven geven.

Dwars door ons heen stromen, ons aanraken, ons op een ander spoor zetten, ons leven vernieuwen.



Hagar laaft zich aan de bron, haar zoon Ismael drinkt en overleeft.
 Hagar verbindt ons met onze christelijke, joodse en islamitische zusters en broeders,
 Hager overschrijdt grenzen, wordt grensganger;
 grensgangers die wij vandaag zo hard nodig hebben.

In de evangeliëlezing is het Jezus zelf, die grenzen overschrijdt,
 vreemdeling is, zich neerzet in het Samaritaanse land,
 waar hij niet had moeten zitten volgens de politiek van de dag,
 volgens de conventies en normen die mensen gevangen houden in hun eigen wereld.
 Jezus en de Samaritaanse vergroten hun wereld;
 een ontmoeting kan plaatsvinden, grenzen worden overstegen.

Coen van Loon:

Grenzen overstijgen is van levensbelang.
 Frank Candel schetste vanmorgen de situatie waarin de wereld zich nu bevindt
 en waarschuwde zelfs dat de democratie in diverse landen op het spel staat.
 Kippenvel kreeg ik van zijn lezing.
 We zitten als Job op de mesthoop en moeten nieuwe woorden
 en nieuwe wegen gaan vinden.

De woorden van Jan Pronk, die hij citeerde, blijven mij bij:
 “Hoop is een soort van idee-fixe. Je bent de hoop.
 Je moet hoop waarmaken. Je moet hoop realiseren.
 Die hoop realiseert zichzelf niet zomaar boven de hoofden van de mensen.
 Je moet handen en voeten geven aan de hoop.
 Jij bent het.”

En ik citeer nog eens Jezus die zei:
 “Wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen.
 Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden
 waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.”

Dat is de bron die wij als gelovigen hebben,
 waar wij telkens weer, met vreugde, zoals Jesaja zegt, water uit kunnen putten.
 Nu is het de tijd om niet langer schuchter te zijn.
 Getuigen zijn er nodig, u en ik, die opstaan en vanuit het geloof blijven wijzen
 op de weg van de zachtheid, de aanraking, de liefde.
 Een weg waarlangs we elkaar in de ogen durven te blijven kijken
 en daar te zien, telkens weer,
 wat de mens ten diepste is,
 een medemens,
 een mens om van te houden.

Rachelle van Andel:

Laten we met elkaar grenzen overschrijden,
 Grensgangers worden,
 Het leven, elk leven eerbiedigen,
 Het is de kern van ons geloof,
 Dat wat wij belijden,
 Het is het fundament waarop wij staan,
 Alleen zo, kan een bron een bron van levengevend water worden.
 Die elk leven doorstroomt.

AMEN.

Lied: Bron van alle leven (Gij die ons zingen doet - 33)