

Wanneer Krishna in de *Bhagavad Gita* als mens uitlegt dat hij goddelijk is, noemt hij zich de maan onder de sterren (*BG 10:21*). We weten dat het licht dat wij van de maan zien, licht is dat de maan weerkaatst van de zon. De maan houdt het licht niet voor zichzelf maar verlicht er 's nachts onze planeet aarde mee. De maan geeft het licht door.

Voor ons als christenen is Jezus het Licht van de wereld. En mensen die in hem geloven, worden aangespoord hun licht te laten schijnen (*Mat.5: 14-16*). Zo worden alle christenen opgeroepen om anderen in het Licht te laten delen.

Tijdens Divali staat het licht centraal. Velen ervaren in onze tijd geen of weinig licht meer in hun levens. Ze hebben moeite om in alle drukte en negatieve berichten nog licht te zien. Zij hebben anderen nodig die licht op hen afstralen. Moge Divali een feest zijn waarbij licht ontvangen én doorgegeven wordt aan hen die het nodig hebben.

Wij wensen iedereen een Shubh Divali!



Moonrise, painting by Priyanka Bansal

(<https://www.indiaart.com/art-marketplace/painting-details/27979/moonrise>)